

Syrië 2000



Note: Tijdens het digitaal maken van deze foto's, realiseerden we ons dat het meeste wat op deze foto's staat niet meer bestaat. Echt jammer....



Het hotel in Damascus



We zijn via Duitsland en Amman naar Damascus gevlogen en daar hebben we een hotel genomen. De dag erna hebben we rondgelopen in Damascus.



De Souk



Syrië 2000



Vanuit Damascus zijn we met de bus naar Palmyra gegaan.



Syrië 2000



Ons hotel in Palmyra



Syrië 2000



Syrië 2000



's avonds in de tuin van het museum wat gedronken.



Syrië 2000



Syrië 2000



Vanuit Palmyra zijn we verder gegaan met de bus naar Deir ez-Zor en hier uitstapjes gedaan naar Mari (bij de Irakese grens), Dura Europos en een kasteel. Hiervoor hebben we een privé taxi gehuurd.



Het hotel in Deir ez-Zor



De Eufraat



Syrië 2000



Syrië 2000



De taxi



Na Deir ez-Zor zijn we met de bus naar Aleppo gegaan
Hier hebben we uitstapjes gedaan naar Elba, dode steden, Afamea, St Simeons Klooster en wat woestijnkastelen.



Syrië 2000



Syrië 2000



De Souk van Aleppo



Syrië 2000



Ons hotel



Syrië 2000



Syrië 2000



Syrië 2000



Syrië 2000



Syrië 2000



Syrië 2000



We zijn met de bus verder gegaan naar Latakia , vanaf hier hebben we Ougarit en Saladin's Castle bezocht.



Syrië 2000



Ons hotel in Latakia



Syrië 2000



Verder met de bus naar Hama. Hier uitstapjes gedaan naar Crak des Chevaliers en Beehives houses.



Syrië 2000



We zijn naar dit luxe hotel gegaan om een keer te zwemmen. We hebben er niet overnacht.



In een luxe restaurant gegeten achter de wielen.



Syrië 2000



Ons hotel in Hama



Syrië 2000



Syrië 2000



Syrië 2000



Syrië 2000



Syrië 2000



Hierna zijn we terug naar Damascus gegaan, om een vergunning te halen om de Golan hoogte (Quneitra) te bezoeken. Ook zijn we nog naar Moloula geweest.



Syrië 2000



Ons hotel in Damascus



Syrië 2000



Vanuit Damascus zijn we naar Deraa gereisd (Bosras) en vanaf daar zijn we met de taxi weer de Jordanese grens overgestoken.



Syrië 2000



Syrië 2000



We zijn via Ramtha terug naar Amman gereisd met de bus.



Syrië 2000



Ons hotel in Amman



Vanuit Amman zijn we ook nog naar Mount Nemo en de dode zee geweest.



Syrië 2000



Syrië 2000



Vanaf Amman zijn we weer naar huis gevlogen.