

# Ethiopië 2002



We zijn naar Ethiopië gevlogen via Frankfurt en Cairo met Lufthasa.

Vanuit Addis Abeba, waar we eerst een paar nachten bleven, zijn we gestart met onze rondreis.

Ons plan was om met het openbaar vervoer rond te gaan reizen, maar we kwamen erachter dat het soms ook makkelijker was om een privé taxi te huren. Dit kostte wel wat meer, maar je won er wel een hoop tijd mee.



Injera

Vanuit Addis Abeba zijn we dus met een prive taxi naar Debre Libanos gereden. Onderweg kregen we een goede indruk van het landschap en van hoe de mensen leefden en met hun geloof omgingen.





# Ethiopië 2002



Via de Blue Nile Gorge, Debre Markos zijn we naar Bahadar (Blue Nile Falls) gereden.  
Wat ons opviel was dat de Ethiopiërs graag op de foto gaan en dat ze een heel trots volk zijn.





# Ethiopië 2002





# Ethiopië 2002



Hierna zijn we doorgeslagen naar Lake Tana, hier hebben we de kloosters in het meer bezocht. Ook hebben we met de fiets de omgeving verkend.





# Ethiopië 2002





# Ethiopië 2002



De volgende bestemming was Gonder. Hier zijn we naar een kasteel geweest in de stad en we hebben een kerkdienst bezocht.





# Ethiopië 2002





# Ethiopië 2002



Daarna zijn we weer met een privé taxi naar de Simien Mountains NP gereden. Hier hebben we een bewaker en een gids meegekregen tegen de wilde dieren en zijn naar een klein dorpje gelopen waar we overnachten hebben in een klein hutje. Deze zat wel onder de vlooiën, maar dat was wel op meer plaatsen in Ethiopië.





# Ethiopië 2002





# Ethiopië 2002



Hierna een vliegtuig genomen voor een binnenlandse vlucht naar Axum omdat we te weinig progressie maakten in de afstanden die we af legden.  
De wegen waren heel slecht en de bussen reden daardoor niet hard.



Na het bezoek aan Axum zijn we weer verder gegaan met de bus.  
Via Adigrat, Mekele en Woldia zijn we naar Lalibella gegaan.





# Ethiopië 2002



In Lalibella zijn we een paar dagen gebleven. Deze uitgehouwe stad is heel indrukwekkend en ook het dorpje erom is best interessant. We konden met een bal, die we daar gekocht hebben, de plaatselijke jeugd heel blij maken en we hadden ook een plaatselijke gids.





# Ethiopië 2002





# Ethiopië 2002





# Ethiopië 2002



Vanuit Lalibella zijn we weer terug gegaan met de bus naar Addis Abeba.



# Ethiopië 2002



In Addis hebben we een hotel genomen voor 1 nacht, want we vlogen de volgende dag weer terug naar huis

Op straat zijn we op de laatste dag ook nog beroofd van onze portemonnee.



Maar gelukkig hadden we alles al betaald en zat er niet veel meer in. Hierna zijn we weer teruggevlogen via Egypte en Duitsland, terug naar Nederland.